

Liturgie voor de dienst van 17 november Honselersdijk Over Jakob, deel 1 (24 november volt: Jakob, deel 2)

Welkom

Aanvangslied: ‘Welkom mensen, hier gekomen’ (tekst: Piet Schelling; melodie: Alle Menschen werden Brüder / Ode an die Freude , uit de negende symfonie van L. v. Beethoven)

[voor de organist: de melodie staat ook in ELB, lied 375]

Welkom mensen, hier gekomen,
welkom allen in dit huis!
Waar wij van een toekomst dromen,
zonder muren, als een thuis.
Laten wij ons openstellen
voor Gods Geest die liefde schept,
voor het woord dat zal vertellen
van een leven, ongerept.

[Wij gaan hierbij staan]

Welkom jij, op zoek naar vrede,
welkom jij, zoals je bent!
Waar wij vragen, onze bede:
‘Lieve Heer, wees hier present.’
Laten wij het goede zoeken
voor de wereld om ons heen,
voor de mens in verre hoeken,
voor die ene, ongemeen.

Moment van stilte

Bemoediging en drempelgebed

Voorganger: *Onze hulp is in de naam van de Heer*

Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: *O God, keer U óm naar ons toe*

Gemeente: en doe ons leven! Amen.

Zingen: ‘Klein Gloria’ – Lied 195

[Wij gaan nu zitten]

Smeek- en openingsgebed – elke gebedsintentie beantwoorden we zingend met een couplet uit ‘Kom in ons midden’, uitlopend in lofprijzing (op de melodie van fragment uit 6^e symfonie van L. van Beethoven)

Organist: speelt de melodie

Voorganger: God, hier zijn wij,
mensen van heinde en verre,

verlangend naar uw nabijheid en kracht.
Daarom roepen wij:

Allen



1. Kom in ons mid - den en luis - ter naar ons bid - den,
kom met Uw geest - kracht waar - op de aar - de wacht.

Voorganger:

Wij, levend in een wereld
getekend door vervreemding
en hunkerend naar liefde.
Daarom roepen wij:

Allen



2. Wees hier aan - we - zig met ein - de - lo - ze lief - de,
wees hier aan - we - zig, be - wo - gen en ge - zien.

Voorganger:

Wij, die zoveel last met ons meedragen
en wachten op de levende
die ons hoort en hoop geeft.
Daarom roepen wij:

Allen



3. Hoor ons, Ge - trou - we, nu wij ons hart ont - vou - wen,
hoor ons ver - lan - gen naar on - be - grens - de hoop.

Voorganger:

Wij, die ons zo vaak beklemd voelen
en het zicht op de juiste weg missen -
dat wij gezocht en gevonden worden!
Daarom roepen wij:

Allen



4. Laat ons niet le - ven, ge - van - gen in de leeg - te,
laat ons niet ach - ter, ver - la - ten en ver - dwaald.

Voorganger: Heer,

door uw goedheid zal geen mensenkind verloren gaan.
Uw vrede zal uw schepping bewaren.
Daarom zingen wij U toe:

Allen

5. Dank voor de vre - de door U aan ons ge - ge - ven,
dank voor Uw goed - heid, ont - waakt in on - ze tijd.

Bij het vertrek van de kinderen

Vertreklied kinderen: 'Wij gaan voor even uit elkaar'

1. Wij gaan voor e- ven uit el- kaar
en de- len nu het licht
dat licht ver- telt ons iets van God
Op hem zijn wij ge- richt

Wij geven Gods verhalen door
en wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal,
dat licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.

Over de lezing en de uitleg....

Lied: Lied 283:1 en 4

Lezing uit de Tora: Genesis 32:23-33 - door de lector

Lied: Lied 834

Lezing uit de Geschriften: 1 Samuël 14:1-10 – door de lector

Lied: Lied 81:4 en 11

Lezing uit het Evangelie: Johannes 3:1-3 – door de voorganger

Zingen: 'U komt de lof toe...' – Lied 339a

Uitleg en verkondiging – met Genesis 32:23-33 als uitgangspunt

Muzikaal intermezzo

Zingen: Lied: 885

Gebeden – er zijn drie gebedsintenties, elke intentie sluit af met 'Zo bidden wij samen', waarna de gemeente zingt:



- dankzegging
- voorbeden
- stil gebed
- Onze Vader

Collecte

Slotlied: 'Ongestraft mag liefde bloeien' (Tekst: Sytze de Vries, in: 'Het liefste lied'; melodie Blauenwern)

On - ge - straft mag lief - de bloei - en,
vrij - uit zoe - ken naar de zon.
Lief - des - loop ver - draagt geen boei - en:
laat haar stro - men als een bron!
Laat de lief - de maar ge - beu - ren
als een won - der van het licht,
als een re - gen - boog vol kleu - ren
door de he - mel zelf ge - sticht.

Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!

Wegzending en Zegen – gemeente antwoordt met

